



## Spreekuur voor "goede" veelpleger

**Notoire overlastplegers en veelplegers in D1 die hun leven willen beteren, kunnen terecht op het spreekuur daderregie van onder andere politie, DWI en de Jellinek. De voornaamste voorwaarde voor hulp? Geen verder politiecontact meer.**

Al vier jaar lang opent de afdeling van Jellinek Mentrum in de Sarphatistraat dinsdags haar deuren voor het spreekuur daderregie. Aan een grote, houten tafel ontvangen ze samen met politie, DWI en Veldwerk Amsterdam veelplegers uit de binnenstad. De instanties hebben hetzelfde doel: de vicieuze cirkel van overlast en delicten doorbreken. Alleen personen van wie de partijen denken dat ze voor verbetering vatbaar zijn, krijgen hulp aangeboden. Bijvoorbeeld een afkickprogramma, dagbesteding bij een speciale instelling of hulp bij het aanvragen van een uitkering of legitimatiebewijs.



Politie, DWI en Jellinek houden wekelijks een spreekuur voor veelplegers met goede intenties.

### Voor wat hoort wat

De cliënten krijgen de ondersteuning niet voor niks. 'Ze moeten zich aan alle afspraken houden en niet meer in contact komen met de politie,' zegt Frank Dekker (coördinator daderregie D1). Bij de afspraken hoort een wekelijks belletje naar Frank om te checken of iemand gesignaleerd staat voor eerdere delicten of boetes. 'Ik zorg dan dat de signalering tijdelijk wordt opgeheven. Je kunt niet in dit traject zitten als je steeds wordt opgepakt.' Na twee maanden goed gedrag volgt een beloning. 'Mensen kunnen hun openstaande boetes bijvoorbeeld in termijnen betalen en zo met schuldhulpverlening beginnen.'

### Herkansing

De eerste man die dinsdag het spreekuur bezoekt, is goedgehumorst. Lachend en pratend ontbloot hij twee gouden voortanden. Kan hij zijn openstaande straffen in een keer uitzitten? En is er een therapie voor zijn agressieprobleem? Beide vragen worden opgepakt. De tweede bezoeker is een oude bekende: hij zat eerder in het traject, maar haakte af. Nu is hij (weer) tegen de lamp gelopen voor het verkopen van nepdope. De man heeft torenhoge schulden en vermoedelijk een hasj-verslaving. Hij wil een herkansing. 'Bewijs jezelf maar', zegt Frank. 'Als je geen delicten meer pleegt en je aan alle afspraken houdt, zien we je over vier weken terug. Als je nepdope blijft verkopen, geven we je naam door aan de sociale recherche en wordt je uitkering teruggevorderd.'

### Vruchtbaar

Het spreekuur lijkt zijn vruchten af te werpen. Frank: 'De

afgelopen vier jaar hebben zo'n 500 mensen het traject gevolgd. De helft heeft geen contact meer met de politie, sommigen al meerdere jaren.' Ook klanten uit de Top600 bezoeken het spreekuur. 'Ook die krijgen hulp, in goed overleg met de regiehouder natuurlijk.' Het is de bedoeling dat het spreekuur op niet al te lange termijn voor de hele regio toegankelijk is.

**Tekst: Sara Noot**

---